

Love & Impact Family Mail

Ik hoop dat jullie een fijne jaarwisseling hebben gehad. Namens het hele team van Crowns wensen wij jullie een heel gezegend nieuwjaar toe. Een jaar met veel gezondheid, en met liefde voor de mensen om je heen! God wil ook dit jaar weer met je mee gaan!



Getuigenis: de Heer leidde het

Ik ben de laatste tijd aan het zoeken hoe ik onderweg, als ik op het perron sta,

De trein kwam, en onderweg konden we niet bij elkaar staan en verder spreken. Uiteindelijk waren we op Utrecht centraal, dus vanaf Rotterdam hadden we er al een hele reis op zitten. Daar probeerde ik het gesprek nog even op te pakken toen ze uit de trein stapte. Het gesprek ging verder en zij vroeg nu ook door, over mijn werk (ik werk bij het Leger des Heils). Wat blijkt, ze komt eigenlijk uit een best wel anti-gelovig gezin, haar vader had heel veel weerstand tegen geloof. Maar ik heb toch iets mogen delen van mijn getuigenis, over hoe ik de liefde van God heb leren kennen door Jezus. Ze vond het mooi. Ik heb haar nog een kaartje mogen geven en het was weer een zaadje. Zelf was ik er erg door bemoedigd, ook omdat de Heer het echt zo leidde. Ik denk een mooi voorbeeld van hoe we het in de training hebben geleerd, dat we ontspannen gewoon beschikbaar mogen zijn en dat de Heilige Geest dan specifiek wil werken

mensen kan bereiken. Dat vind ik nog best spannend merk ik, om dan terwijl ik sta te wachten mensen aan te spreken. Maar zo ook afgelopen dinsdag: ik stond te wachten, totdat de trein zou komen. Ik dacht 'Heer dit is nu zo'n moment waar er allemaal mensen om mij heen staan en waar ik best mensen zou kunnen bereiken. Maar hoe doe ik dat?'

Ik had m'n zakbijbeltje mee en las Marcus 16 waar staat dat ze *op weg gingen om overal het Goede Nieuws bekend te maken*. En ik was er ondertussen voor aan het bidden; 'ja Heer overal, dat is dan toch ook hier, en hoe doe ik dat dan? En wie dan?' Toen kreeg ik het idee dat de Heilige Geest iets tegen me zei: 'die vrouw die rechts naast je staat.' Dus ik keek naar die vrouw en dacht: 'Oh wat moet ik nu, wat moet ik zeggen, hoe pak ik het aan? Moet ik haar misschien een kaartje geven, of begin ik gelijk over de Heer?' Terwijl ik daar zo over nadacht en dit vroeg aan de Heer, gebeurde het dat een jongen langsleiep die ervan baalde dat de trein wat later zou komen. De jongen zei iets, en mijn reactie daarop trok de aandacht van die vrouw. En zo was er het eerste contact was met die vrouw.

Van daaruit ontstond een heel gesprek over van alles: waarom ze daar was, dat ze naar werk ging, over de trein.

en spreken: Over de vragen 'wie en hoe?': de Heer leidt echt je gedachten en hoe het contact dan ontstaat.

Ik hoop dat het jullie bemoedigd en ik ga weer verder oefenen hoe ik dit vaker kan doen. Veel zegen!

Jorèl



Love & Impact training

De voorbereidingen voor de Love & Impact trainingen zijn in volle gang! We gaan de training geven in [Egmakerk in Maassluis](#) en in Amsterdam ter voorbereiding van [Empowered](#).

Wil jij

- meehelpen als vrijwilliger,
- deze training in het dagelijks getuigen van Jezus aan anderen bekend maken voor wie het waardevol zal zijn
- of wil jij meer weten over hoe je deze training voor jouw kerk en kerkleden kunt inzetten?

Denk er over na! Via onze website kun je [promotiemateriaal vinden](#), met fotos, een informatiebrief, flyers en dergelijke. Deel het uit binnen jouw netwerk en gemeente. Zo kunnen er steeds meer mensen getraind worden om krachtig en uit liefde het Evangelie te verspreiden.



Vacatures

Wij zijn altijd op zoek naar mensen die hun talenten willen inzetten voor onze bediening. Op dit moment zijn we specifiek op zoek naar:

- Penningmeester voor het bestuur van de op te richten stichting
- Filmeditor
- Fondswerver
- Vrijwilliger tijdens de trainingsdagen

Wil je op deze, of een andere manier je inzetten voor Crowns? Stuur dan een mailtje naar secretariaat@crowns.nl

Whatsapp en Facebook

Vanuit de oude- en nieuwe deelnemers van de Love & Impact training is er een WhatsApp en Facebook groep ontstaan. In deze groepen bemoedigen we elkaar met getuigenissen, delen we ervaringen en gebedspunten met elkaar. Wil jij hier onderdeel van uitmaken, [klik hier voor Whatsapp](#), en [hier voor Facebook](#).

Houd me op de hoogte

Wil jij ook getraind worden om een dagelijkse getuige te zijn van Jezus voor jouw directe omgeving én vanuit een levensstijl? Voor het komende seizoen worden de trainingen nog ingepland, dus houd je email in de gaten. Weet je anderen die meer over de training willen weten, dan [houden we ze graag op de hoogte!](#)

Sponsor deze bediening

Ben jij enthousiast over het delen van het Goede Nieuws en de liefde van Jezus, en wil je deze bediening die Crowns heeft in het Koninkrijk van Jezus ondersteunen? Je kunt [meehelpen door een gift](#).



Facebook



Instagram



YouTube



Website

Deze e-mail is verstuurd aan redactie@vergaderingvangelovigen.info. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich [hier afmelden](#). • U kunt ook uw [gegevens inzien en wijzigen](#). • Voor een goede ontvangst voegt u info@crowns.nl toe aan uw adresboek.

